



Hallo iedereen! Mijn naam is Tom Van den Abbeele en woon in Lede. Sinds mijn 6 jaar speel ik basketbal en momenteel speel ik competitie bij de club Sint-Lievens Houtem.



De Vlaming is met de baksteen in de maag geboren wordt gezegd, en dit is effectief zo! Al van kinds been af ging ik mee met mijn vader en grootvader op “travaux”. Beiden zijn een gerespecteerd vakman die me dan ook de ‘knepen’ van het vak leren. Ik kreeg de microbe voor het “aannemersvak” te pakken. Dit is de reden waarom ik Bouw-houtkunde heb gestudeerd in het VTI in Aalst. Omdat ik ervan overtuigd ben dat bijkomende gerichte studies mij de beste kansen zullen geven om mij te ontplooien in mijn vak, heb ik ervoor gekozen om professionele Bouw bachelor te gaan studeren.

0